



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ

Hellenic Orthodox Community of Astoria



Protopresbyter Anargyros Stavropoulos, Proestamenos

V. Rev. Gedeon Varytimos, Assistant Priest

Mrs. Kelly Manetas, Parish Council President

SAINT DEMETRIOS CATHEDRAL

30-11 30th Drive, Astoria, NY 11102

Tel.: (718) 728-1718—Fax: (718) 728-0079

SS. CATHERINE & GEORGE CHURCH

22-30 33RD Street, Astoria, NY 11105

Email: church@sdastoria.com

KYPIAKH 19, MAIOY 2024 - SUNDAY MAY 19, 2024

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ - THE MYRRHBEARERS

THE THREE DENIALS: PETER, JUDAS, THOMAS

In the history of those who followed Christ there were quite a few cases of people who in a moment of weakness yielded. The events surrounding the Lord's passion and Resurrection, which came to life more intensely in the last weeks, reminded us of three characteristic named cases: the yielding of Peter, the fall of Judas, the "good", as it is called, disbelief of Thomas. Peter's yielding was an emphasis of weakness, a consequence of excessive confidence in his devotion to the Teacher. The fall of Judas was caused by confusion and avarice. He had imagined the Messiah differently; and when he found that the real Christ did not resemble the idol he had created with his mind, with his betrayal, he sacrificed the Truth and not his illusion. Thomas was stopped by the flow of the last sad events, and he sought God at the limits of the rational senses. In all three cases, as we know, the Lord intervenes personally.

The outbreak of faith

In the case of Thomas, the simple presence of the Lord sufficed to bring him around and restore him to his first relationship and trust. Thomas had withdrawn into isolation to immediately responds to the command - request of the Lord and, before even touching Christ, bursts into a confession of faith: "My Lord and my God". We must pay attention to two points in this confession: a) The Apostle Thomas does not simply point out the identity of the Risen Lord with Jesus Christ, but also recognizes His divinity. b) This recognition is not general, but has the character of a personal relationship and an existential position. There are, perhaps, moments when we too, as imperfect and weak people, close ourselves in our own thoughts and search for Christ far from His Church or we ask for signs to believe. To avoid this temptation, the Church teaches us that we experience the presence of Christ in three blessed situations: First, in keeping the commandments of Christ. In other words, if we want to know Christ, there is only one way, the way of the commandments. Whoever accepts His cross, which is the capital of all commandments, finds His glory. Secondly, with our participation in the sacred Mysteries [Sacraments]. It is no coincidence that the Divine Liturgy ends with the confession chanted by the entire gathering: "We have seen the light...". The saying is not just poetic. It is the complete and strong confirmation of what we have authentically experienced. Thirdly, through prayer, when the graceful people, those who strive to implement the gospel commandments, the will of God in their lives, and live the sacramental life of the Church, are granted to see Christ. Secondly, with our participation in the sacred Mysteries [Sacraments]. It is no coincidence that the Divine Liturgy ends with the confession chanted by the entire gathering: "We have seen find himself. However, the solution to the problem that preoccupies him is not realized in his loneliness, but through his return to the community of the Disciples. There Jesus meets him and not in the place where he was isolated. He comes into the community of the Apostles, into the Church, but in order to meet him personally. And He tells him: "Bring your finger here and look at my

hands and bring your hand and put it in my side and do not become unbelieving, but believing." The Apostle Thomas the light...". The saying is not just poetic. It is the complete and strong confirmation of what we have authentically experienced. Thirdly, through prayer, when the graceful people, those who strive to implement the gospel commandments, the will of God in their lives, and live the sacramental life of the Church, are granted to see Christ.

The treasure of the Church

This treasure of the knowledge of the Person of Christ is kept in the bosom of our Church. This reality reminds us of the event of the good faithlessness of the Apostle Thomas. During our spiritual struggle, let us remember that for everyone, God allows a critical time, a test, a temptation, which will test our authenticity in faith. Many of us wish not to go through such a test, but this kind of Christian life does not exist. May God grant that the resurrected cry of the Apostle Thomas, "My Lord and my God", and the personal certainty that "the Lord is indeed risen", flood our own being as well.

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἡ τρίτη Κυριακή ἀπό τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἀφιερωμένη στήν τιμή καί τήν ἱερή μνήμη τῶν Μυροφόρων γυναικῶν, τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, κρυφοῦ μαθητῆ τοῦ Κυρίου, καί τοῦ εὐσχήμονος βουλευτῆ Νικοδήμου, τοῦ νυκτερινοῦ μαθητῆ τοῦ Κυρίου, μαρτύρων τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων αὐτῶν μαρτύρων ἀποκαλύπτουν τήν οὐσία καί τήν δύναμη τῆς πίστεως, τόν ὄντολογικό δεσμό καί τήν κοινωνία ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο.

Τό νόημα τῆς πίστεως

Ἡ πίστη εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἡ ἐνδημία καί παρουσία τοῦ πιστεύοντος στόν Θεό καί τοῦ Θεοῦ μέσα σ' αὐτόν πού πιστεύει, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς συνεργίας ἀνθρώπου καί Θεοῦ. Διά τῆς πίστεως ἀναγεννηθήκαμε καί διά τῆς πίστεως ἐνωθήκαμε μέ τόν Χριστό, γίναμε μέτοχοι καί κοινωνοί στήν καινή Του θεωθεῖσα ἀνθρώπινη φύση καί στήν θεία Ζωή Του, καί ἐπομένως «Θείας κοινωνοί φύσεως» (Β' Πέτρ. 1,4). Μόνο μέ αὐτή τήν ἁγία πίστη τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἐνώσεώς μας μέ τόν Θεό, μπορούμε νά ἀντέχουμε καί νά δίνουμε τήν μαρτυρία τοῦ Κυρίου, νά μάθουμε τί εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, νά μήν φοβόμαστε, νά γνωρίζουμε πόσο ὑπεύθυνη εἶναι ἡ ζωή μας ὡς Χριστιανοί, καί νά σηκώνουμε τόν λίθο, ὅπως Ἄγγελος Κυρίου ἀπεκύλισε τόν λίθο ἀπό τήν θύρα τοῦ μνημείου τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ.

Τί ζητάει ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς;

Καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἀναγγέλλει στόν κόσμον τήν ὑπαρξη τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί τήν ἐλπίδα τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία. Ὁ Θεός εἶναι Θεός ἐλέους καί φιλανθρωπίας, συγχώρεσης καί στοργῆς. Ἀπό ἄπειρη ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός Αὐτός καταλύει τά σκοτάδια τοῦ ἄδη, γιά νά φωτισθεῖ τό κάλλος τοῦ προσώπου καί νά φανερωθεῖ ἡ ὠραιότητα τοῦ κόσμου. Ὁ Θεός δέν ζητᾷ τίποτε ἄλλο παρά μόνο ἐμπιστοσύνη καί ἀνταπόκριση στό κάλεσμά Του. Αὐτό πού σώζει τόν ἄνθρωπο, πού τόν ἀφήνει ἀκέραιο, μή ὑποκείμενο στήν φθορά καί τόν θάνατο, εἶναι ἡ κίνηση αὐτοπροσφορᾶς καί αὐτο παραδόσεως στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Τότε ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ ἔχει νικήσει τόν φόβο, γίνεται, μέ πνευματική ἀνδρεία, μάρτυς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γράφει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Πρῶτα (ὁ Ἄγγελος) ἀπαλλάσσει τίς μυροφόρες ἀπό τόν φόβο καί ἔπειτα ὁμιλεῖ περί ἀναστάσεως... Ἀφοῦ τίς ἀπήλλαξε, λοιπόν, ἀπό τόν φόβο, καί μέ τά λόγια καί τήν ἐμφάνισή του..., ἐπρόσθεσε λέγων “γνωρίζω ὅτι ζητεῖτε τόν Ἰησοῦ τόν Ἐσταυρωμένο”.

Καί δέν ντρέπεται νά Τόν ἀποκαλεῖ Ἐσταυρωμένο, διότι αὐτό ἦταν ἡ ἀπαρχή τῶν ἀγαθῶν. “Ἀνέστη!”. Καί ἐκεῖνες ἐξῆλθαν ἀπό τό μνήμα μέ χαρά καί φόβο, διότι εἶδαν καταπληκτικό καί παράδοξο πράγμα, κενό τόν τάφο, ὅπου προηγουμένως Τόν εἶχαν δεῖ νά ἐνταφιάζεται». **Μυροφόροι καί ἀναστημένοι ἄνθρωποι**

Ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας δέν εἶναι παρά μόνο πρόκληση νά ἐμβαθύνουμε στό μυστήριο τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, τοῦ «γνῶναι Αὐτόν καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί τήν κοινωνίαν τῶν παθημάτων Αὐτοῦ» (Φιλιπ. 3,10). Νά γίνουμε κι ἐμεῖς μυροφόροι. Γιατί, μυροφόροι δέν εἶναι μόνο οἱ γυναῖκες ἐκεῖνες πού πῆγαν στόν Τάφο τοῦ Χριστοῦ μέ μύρα, ἀλλά εἶναι ὅλη ἡ ἀνθρώπινη φύση μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί ἰδιαίτερος ὅσοι ζοῦν μυστηριακά μέσα στήν Ἐκκλησία. Πρός ὅλους ἐσᾶς εὐαγγελίζομαστε τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, τήν ἰσχυρή παράκλησή μας, ἐπαναλαμβάνοντας τούς λόγους τοῦ Ἀναστάτος Κυρίου πρὸς τίς Μυροφόρες: «Χαίρετε. Εἰρήνη ὑμῖν!». Ὁ Φ. Α.

*Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.*

Πράξεις Ἀποστόλων 6:1-7 τὸ ἀνάγνωσμα

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν, ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, εἶπον, Οὐκ ἄρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἐπτά, πλήρεις πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσωμεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. Ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. Καὶ ἤρρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων· καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἠύξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολὺς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

*The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.*

The reading is from Acts of the Apostles 6:1-7

In those days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists murmured against the Hebrews because their widows were neglected in the daily distribution. And the twelve summoned the body of the disciples and said, "it is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brethren, pick out from among you seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochoros, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaos, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands upon them. And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Μάρκον 15:43-47, 16:1-8 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν Ἰωσήφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλάτον καὶ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Πιλάτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδώρησατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ. Καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσή ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρῶτὴ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκλύσται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθημένον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκὴν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρητῶν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Ἄλλ' ὑπάγετε εἰπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

The Gospel According to Mark 15:43-47; 16:1-8

At that time, Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate, and asked for the body of Jesus. And Pilate wondered if he were already dead; and summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the body to Joseph. And he bought a linen shroud, and

taking him down, wrapped him in the linen shroud, and laid him in a tomb which had been hewn out of the rock; and he rolled a stone against the door of the tomb. Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where he was laid.

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back; for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you." And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.

Join us every Wednesday CATECHISM CLASS



Join us for our Catechism Class lead by Fr Sophronios taking place Online Only, every Wednesday evening at 7pm.

Please contact Fr. Anagyros Stavropoulos or Frsophronios@goarch.org for more information.

Saint Demetrios Greek Orthodox Church
30-11 30th Drive, Astoria, NY 11102

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Κυριακή 19 Μαΐου, 2024

ΤΩΝ ΜΥΡΡΟΦΟΡΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8:00 π.μ. Ορθρος και Θεία

Λειτουργία

1:00-10:00 Μ.Μ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ACTIVITIES OF THE WEEK

Sunday 19, May 2024

THE MYRRHBEARERS

**SAINT DEMETRIOS - SAINT CATH-
ERINE**

8:00a.m. Orthros, Divine Liturgy

1:00-10:00 P.M. FESTIVAL

Τρίτη 21 Μαΐου, 2024

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8:00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία

Tuesday May 21, 2024

STS. CONSTANTINE & HELEN

SAINT DEMETRIOS -

ST.CATHERINE

8:00a.m. Orthros, Divine Liturgy

Τετάρτη 22 Μαΐου, 2024

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΕΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8:00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία

Wednesday May 22, 2024

SAINT DEMETRIOS

HOLY NEW MARTYR DEMETRIUS &

PAUL OF TRIPOLI

8:00a.m. Orthros, Divine Liturgy

Πέμπτη 23^η Μαΐου, 2024

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1:00μ.μ Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής
στα Ελληνικά με γεύμα.

Thursday 23rd May, 2024

SAINT DEMETRIOS

1:00p.m. Kyklos (Bible Study in Greek)
& lunch.

Κυριακή 26 Μαΐου, 2024

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8:00 π.μ. Ορθρος και Θεία Λειτουργία

Sunday May 26, 2024

SUNDAY OF THE PARALYTIC

**SAINT DEMETRIOS-SAINT CATH-
ERINE**

8:00a.m. Orthros, Divine Liturgy



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ 2024

Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο
5	6 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8:00π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία (Αγ. Αικατερίνη)	7 Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης 8:00π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία. (2 Ναοί)	8	9	10 Ζωοδόγου Πηγής 8:00π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία (2 Ναοί)	11
12 ΤΟΥ ΘΩΜΑ 8π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία (2 ναοί) Αποφοίτηση καθηγητικού σχολείου μετά τη Θ. Λειτουργία. (Αγ. Αικατερίνη)	13 6:30π.μ. Συνεδρίαση Σχολικού Συμβουλίου Προετοιμασία για Φέστιβαλ. (Όλη μέρα)	14 7:00π.μ Συνεδρίαση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Προετοιμασία για Φέστιβαλ.	15 Προετοιμασία για Φέστιβαλ. (Όλη μέρα)	16 4:30 μ.μ. Αγιασμός Φέστιβαλ. 5-11μ.μ Φέστιβαλ	17 5-11μ.μ Φέστιβαλ	18 1-11μ.μ Φέστιβαλ
19 ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 8π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία (2 ναοί) 1-10μ.μ Φέστιβαλ	20 21 Κωνσταντίνου & Ελένης 8:00π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία. (2 Ναοί)	22 Των Αγίων Νεομαρτύρων Παύλου & Δημητρίου των εν Τριπόλη 8:00π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία. (Αγίος Δημήτριος)	23	24	25	
26 ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 8π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία (2 ναοί)	27	28	29 ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 8π.μ. Ορθρος & Θεία Λειτουργία (Αγίος Δημήτριος)	30	31	



Α...

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

			1	2	3	4
5	6 St. George 8:00am Orthros & Divine Liturgy (Both Churches)	7 Raphael, Nicholas & Irene 8:00am Orthros & Di- vine Liturgy (Both Churches)	8	9	10	11
12 SUNDAY OF THOMAS 8:00am. Orthros & Divine Liturgy. (Both Churches) ***** Graduation of Sunday School after Divine Liturgy	13 6:30p.m. School Board Meeting Festival Preparations (All Day)	14 7:00p.m. Parish Council Meeting Festival Preparations (All Day)	15 Festival Preparations (All Day)	16 4:30p.m. Blessing of the Waters for Festival Opening 5-11p.m. Festival	17 5-11p.m. Festival	18 1-11p.m. Festival
19 THE MYRRHBEARERS 8:00am. Orthros & Divine Liturgy. (Both Churches) 1-10p.m. Festival	20	21 Constantine & Helen 8:00am. Orthros & Divine Liturgy. (Both Churches)	22 Holy New Martyr's Paul & Demetrios of Tripoli 8:00am. Orthros & Di- vine Liturgy. (St. Demetrios)	23	24	25
26 SUNDAY OF THE PARALYTIC PALM SUN- DAY 8:00am. Orthros & Divine Liturgy (Both Churches)	27	28	29 MID-PENTECOST 8:00am. Orthros & Di- vine Liturgy (St. Demetrios)	30	31	

HOSPITAL/NURSING VISITATION

Please notify the Church office if a family member is in the hospital, nursing home or a shut-in, so that our priests may visit them.

CHURCH ORGANIZATIONS

All church organizations are asked to submit their calendar, meetings, articles announcements and information to the Church office by Wednesday of any giving week.

MEMORIALS and 40 DAY BLESSINGS

We ask all parishioners to notify the Church office at least one week before a Memorial Service or 40 Day Blessing. For 40 day blessing of infants, memorial, trisagia or artoclasies, please call the Church Office in order to make the necessary arrangements.

CHURCH WEBSITE

Visit our church website at www.saintdemetriosastoria.com for new information, updates and to learn more about our Greek Orthodox Faith.

ALTAR BOYS:

The Altar Boys serve our Lord faithfully and reverently every Sunday and during the many special Holy Days of our Holy Orthodox Church. Monthly gatherings will be held by the parish priest to instill within the Altar Boys the understanding of serving the Altar with humility as well as the duties and responsibilities that

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρακαλούμε να ενημερώνεται το Γραφείο της Κοινότητας εάν κάποιο μέλος της Οικογένειας σας βρίσκεται στο Νοσοκομείο, νοσηλεύεται εκεί ή είναι αποκλεισμένο στο σπίτι λόγω ασθένειας, έτσι ώστε κάποιος από τους Ιερείς μας να το επισκεφτεί.

ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Όλοι οι οργανισμοί και οι διακονίες της Κοινότητας μας παρακαλούνται όπως παραδίδουν στο Γραφείο της Κοινότητας το πρόγραμμα τους, για τις συνεδριάσεις τους, τα κείμενα που θα ήθελαν να δημοσιευθούν καθώς και όποια άλλη πληροφορία επιθυμούν, να στέλνονται μέχρι την Τετάρτη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΩΝ

Παρακαλούμε όπως τα μέλη της Κοινότητας μας, να ενημερώνουν το Γραφείο της Κοινότητας, τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα πριν από το Μνημόσυνο ή το ραντεβού για τον Σαραντισμό των Βρεφών.

Σας παρακαλούμε να τηλεφωνείτε στο Γραφείο της Κοινότητας σχετικά με την παραγγελία Μνημοσύνων, Τρισαγίων ή Αρτοκλασιών, ώστε να προγραμματίσουμε έγκαιρα την διεξαγωγή τους.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σας παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κοινότητας στην διεύθυνση: <https://saintdemetriosastoria.com/> για τις τελευταίες ενημερώσεις σε ότι αφορά την δράση της Κοινότητας μας, αλλά και για θέματα που αφορούν την Ελληνική Ορθόδοξη πίστη μας.

ΤΑ ΙΕΡΟΠΑΙΔΑ

Τα παιδιά που υπηρετούν στο Ιερό την Κυριακή και τις ειδικές Ημέρες των Εορτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, θα παρακολουθούν ειδικές μηνιαίες συναντήσεις με τους Ιερείς έτσι ώστε να κατανοούν την σημασία της συμμετοχής τους στις ιερές ακολουθίες και να υπηρετούν με αξιοπρέπεια τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή τους.

STEWARDSHIP – MEMBERSHIP 2024

We wanted to take this opportunity to express our deepest appreciation to you for your support to our community by renewing your stewardship pledge for the current year. Your contribution is greatly appreciated and assists us in the maintenance of the community's programs and services. We are also grateful for all your moral support and participation in your community life. May the blessings of our Lord be with you and your family. We wish you healthy and renewed strength for the approaching Fall season. We thank the 340 parish families who have fully/partially fulfilled their stewardship/membership commitment to Saint Demetrios Cathedral/Sts. Catherine & George Greek Orthodox Church as of 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ” 2024

Έχετε ανανεώσει την οικονομική σας προσφορά για το 2024; Εάν όχι, κατατάξατε το όνομά σας στην κατάσταση των ενοριτών που έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους υποχρέωση προς την ενορία, συμπληρώνοντας την κάρτα και επιστρέφοντάς την στο γραφείο μας, μαζί με το δώρο της αγάπης σας. Ευχαριστούμε τις 340 οικογένειες που εκπλήρωσαν την υπόσχεσή των για το 2024

**Come visit our “Orthodox Martyria Bookstore”
at Saint Demetrios Cathedral**

Charcoal * Incense * Icons * Books

**Ελάτε να επισκεφτείτε το Βιβλιοπωλείο
«Ορθόδοξος Ματυρία»**

**στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου
Καρβουνάκια * Λιβάνι * Εικόνες * Βιβλία**

**You can donate online by
scanning the QR code below!
Thank you for your
support!**



**PLEASE JOIN THE DAUGHTERS OF
PENELOPE ILION #135 WHO WILL BE
HOSTING THE COFFEE HOUR ON
MAY 19th AFTER LITURGY
FOR AHEPA SUNDAY AT
STS. CATHERINE & GEORGE
CHURCH HALL**

**Jeannie Kouros
Chairman Ahepa Family**

**Stella Kokalis
President
Ilion Chapter 135, Astoria**





HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
SAINT DEMETRIOS CATHEDRAL
SAINTS CATHERINE AND GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH

31 MAY 2024



MIDNIGHT RUN

St. Demetrios Church Hall
4PM - MEAL & KIT PREP
7PM - DEPART FOR NYC

8PM - 10PM
35th STREET & BROADWAY
NEW YORK CITY, NY
(SIDE OF MACY'S)



VOLUNTEERS NEEDED

DONATIONS NEEDED

HELP OUR GOYA YOUTH SPONSOR
150 MEALS & TOILETRY KITS FOR
THIS MONTH'S ST. BASIL'S
MISSION-MIDNIGHT RUN



goya@sdastoria.com

<https://tinyurl.com/GOYAmidnightrun>



SAINT DEMETRIOS GREEK-AMERICAN SCHOOL

CONTACT US TO ARRANGE A PRIVATE TOUR
OF OUR CAMPUSES

TOUR OUR SCHOOL

DISCOVER OUR SCHOOL
AND YOUR CHILD'S
POTENTIAL



PRE-SCHOOL-GRADE 3
22-30 33RD STREET, ASTORIA, NY 11105
(718) 728-1100

GRADE 4-7 & GRADE 8-12
30-03 30TH DRIVE, ASTORIA, NY 11102
(718) 726-6620 (718) 728-1754
www.sdprep.org



CRESCENT APOTHECARY



SPECIAL DISCOUNTS TO ALL PARISHIONERS!
25-01 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105
Tel: 718.777.1110 * Fax: 718.777.1140 *



**Gus Antonopoulos
Thomas Antonopoulos
Funeral Directors
38-08 Ditmars Blvd
Astoria, NY 11105
718 728-8500**



**Constantina S. Papageorgiou
Partner**

Main: 516-437-4385 x 141

Fax: 516-437-4395

cpapageorgiou@vmmlegal.com

www.vmmlegal.com

ΔΙΑΘΗΚΕΣ- ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ

**ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ TRUST ESTATE PLAN-
NING**

BULLETIN SPONSORSHIPS